

Aan de heer Jan-Peter Balkenende, minister-president van Nederland

Excellentie,

Wij, beoefenaren van de Surinamistiek, de wetenschappelijke bestudering van Suriname in historisch, cultureel en maatschappelijk verband en in zijn betrekkingen tot Nederland, bijeen in het Koninklijk Instituut voor de Tropen voor het jaarlijkse colloquium Surinamistiek, georganiseerd door de Stichting Instituut ter bevordering van de Surinamistiek, uitgeefster samen met het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van het tijdschrift *Oso*, hebben via de media kennis genomen van uw oproep op 26 oktober j.l. aan de Nederlandse bevolking tot meer daadkracht en ondernemingszin “zoals in de tijd van de VOC”. Hoewel u met uw uitspraak vermoedelijk slechts op één aspect van de VOC-tijd heeft willen wijzen, menen wij toch dat een verwijzing naar een expansieve instelling als de VOC, die, evenals die van de WIC, direct gepaard ging met een nietsontziende dehumanisering van een deel van de Aziatische bevolking en van de zwarte bevolking van Afrika dat in boeien naar de West werd gesleept en daar in mensonterende omstandigheden gedwongen werd tewerkgesteld, zeer ongelukkig is geweest. De “ondernemingszin” is derhalve van een nogal dubieus allooi geweest. Uw uitspraak gaat radicaal in tegen pogingen die juist nu door historici worden ondernomen om te komen tot een herziening van de canon en een herschrijving van de koloniale geschiedenis. De gevoeligheid bij de nakomelingen van de in slavernij weggevoerde Afrikanen, die nu ook deel uitmaken van de Nederlandse bevolking, zal u niet ontgaan zijn. Wij menen dat het u als eerste burger van Nederland niet zou ontsieren om publiekelijk afstand te nemen van uw uitspreken van 26 oktober j.l..

Amsterdam, 28 oktober 2006